

Nieuwsbrief november 2020

nummer 4

Personeel

Omdat onze pedagogisch specialist Minke Fokkema met zwangerschapsverlof is en Ilona van der Meer op een andere locatie werkt, is Hendrika Harkema inmiddels ingewerkt in de BSO. Zij stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor. Ilona, hartelijk bedankt voor jouw werk en inzet van de afgelopen tijd. Je was jaren lang een vertrouwd gezicht voor de kinderen van de BSO. Het ga je goed!

Martine Hoeksma (groep 6/7B) komt regelmatig een aantal uren op school. De beide invallers in haar groep werden in een week tijd langdurig ziek, zodat we nu op zoek zijn naar een oplossing.



Even voorstellen



Hallo ouders en verzorgers,

Mijn naam is Hendrika Harkema, ik werk sinds 24 september 2020 op de BSO, waar ik het enorm mijn zin heb. De kinderen zijn erg leuk, maar ook de collega's van de school zijn erg vriendelijk, collegiaal en behulpzaam.

In 2016 heb ik mijn diploma Maatschappelijke zorg Niveau 4 behaald, en sindsdien ben ik werkzaam geweest bij verschillende bedrijven, zoals een zorgboerderij met kinderen, woonbegeleider bij mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking, activiteitenbegeleider voor mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Ondanks dat ik het werken in de zorg ontzettend leuk vond, werd het voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging.

Samen met mijn vriend, hond, en twee katten woon ik al 6 jaar in Woudsend (ongeveer 40 minuten rijden van de BSO). In mijn vrije tijd mag ik graag wandelen met mijn hond. Ook sport ik 2x in de week en in het weekend ben ik vaak te vinden bij vrienden in het dorp.
Tot gauw!

Groetjes,
Hendrika Harkema

IKC ontwikkelingen

De samenwerking tussen de medewerkers van Sinne en het team van de Algraschool wordt steeds steviger. Als we in januari het gebouw omgedoopt hebben tot Integraal Kindcentrum, is IKC Alexia een feit. Momenteel zijn we nog druk bezig om verschillende ruimtes in te richten en aan te kleden.





Een logo is in de maak.

Marcel van der Plas heeft het Trefpunt bijna helemaal geveerd; wat een metamorfose! Monique Hondius heeft van een aantal kinderen van ons IKC silhouetten gemaakt en daarmee de hal verfraaid. Het resultaat is prachtig! Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet; we zijn enorm blij met jullie bijdrage.

Op **12 november** openen we de kookstudio op feestelijke manier met een professionele kok. Ook bedenken de kinderen deze week een naam voor de kookstudio...Voor groep 1 en 2 hebben we al een kookoma. In de komende periode zullen de leerkrachten vragen of er ouders of verzorgers zijn die met kleine groepjes kinderen in de keuken gerechtjes willen maken.

Nog meer goed nieuws is, dat het kleuterplein aantrekkelijker gemaakt wordt met een nieuw speeltoestel en een gerenoveerde zandbak. We hopen dat dit schooljaar te realiseren.

Naschoolse activiteiten

Er zijn veel naschoolse acties gaande. Veel activiteiten van voor de zomervakantie halen we in. Op dit moment hebben de kinderen van groep 2 en 3 **muzikale vorming** en zijn ze aan het **klimmen** in klimhal Noardwand met veel plezier. Ze krijgen zelfs les in boulderen!

Ook kunnen de kinderen van groep 2 en 3 bezig zijn met **boxing en bootcamp** in de gymzaal aan de Swingmastate. Hier kunnen ze zich nog voor opgeven.



Samen muziek maken



In het huidige aanbod zijn kinderen van groep 3 en 4 met Hana Burešová mooie **kunstwerken** aan het maken.

De kinderen van groep 1 en 2 **dansen** met Willy van Assen. Wat hebben ze een plezier met z'n allen!

Copini buitensport is met kinderen van groep 5 en 6 buiten aan het sporten, **bootcamp**. De kinderen kwamen dolenthousiast vertellen wat ze gedaan hadden. Door mee te doen aan verschillende activiteiten kunnen kinderen ontdekken waar hun talenten en interesses liggen.



Kunstwerken met herfstbladeren

Afgelopen dinsdag klom Ruben al zo hoog!



Leerlingenraad

Op 24 september heeft de eerste leerlingenraad van dit schooljaar plaats gevonden. Er zitten acht kinderen uit groep 5 t/m 8 in de leerlingenraad. We hebben met elkaar gesproken over de rol van de leerlingenraad, over de nieuwe naam van de school en over hun wensen. Een aantal ideeën en wensen zijn: een activiteitscircuit organiseren en dan ook koken als onderdeel; iets maken voor bij de lunch; buiten les krijgen; meer buiten activiteiten doen; oudere kinderen helpen de jonge kinderen.

Tiny Forest

In december komt in het park bij school een Tiny Forest. Vanmiddag hebben elf kinderen uit groep 5 en 6 een 'voorpretles' gehad van Anja Dijkstra van IVN en Lennart Woelinga (Snoek Puur Groen). Zij mochten meedenken in het ontwerp voor dit kleine bosje. Wordt vervolgd!

Coronamaatregelen

Door de strengere Coronamaatregelen, beginnen we het contact met ouders en verzorgers steeds meer te missen. Jammer genoeg moeten we de komende tijd nog scherper letten op de naleving van de maatregelen.

We volgen de adviezen die het RIVM en de GGD geven. We willen dan ook niet stimuleren dat de kinderen langs de deuren gaan met lampionnen. De ouders kunnen hierin uiteraard hun eigen keuze maken. **Op basis daarvan, maken wij de keuze om op school geen lampionnen te knutselen.**



De hoogste zonnebloem

Rosa Tolsma ontving het moestuinpakket uit handen van juf Trynke omdat zij de wedstrijd 'Wie kweekt de hoogste zonnebloem' gewonnen heeft. We zijn benieuwd of zij ook zo'n succes heeft met het kweken van groenten!

Media Masters

De groepen 8 doen mee aan de week van de Mediawijsheid. Zij spelen mee in een game die gericht is op het beter omgaan met Social Media.



Ouderbrief van Kind op Maandag

Beste ouders/verzorgers,

Deze herfst lezen we verhalen over het volk Israël dat op weg is naar het beloofde land. We horen over een paar verkenners die vooruit worden gestuurd en terug komen met ongelooflijke verhalen: In dat beloofde land groeien enorme vruchten, maar er wonen ook sterke mensen die hen er nooit in zullen laten. We lezen ook het verhaal van de profeet Bileam, die op weg gaat, omdat de koning van Moab hem gevraagd heeft om een vloek uit te spreken over de Israëlieten. Onderweg wordt Bileam toegesproken door zijn eigen ezel. Als hij in Moab komt zegent hij Israël in plaats van dat hij het volk vervloekt. Uiteindelijk steken de Israëlieten de Jordaan over, de grens met het beloofde land. Ze lopen zeven dagen achter elkaar om de stad Jericho heen, waarna de muren instorten. Stuk voor stuk zijn het prachtige verhalen, waar je helemaal in op kunt gaan als je ze hoort of leest.

De verhalen spelen zich af in een hele andere wereld dan die van ons, maar tegelijk zijn ze altijd weer actueel. Als je iets heel leuk vindt maar tegelijk ook heel spannend, dan lijkt je misschien wel een beetje op die Israëlieten die het beloofde land verkend hadden. Als je ergens alleen naartoe durft te gaan als niemand met je meegaat, dan lijkt je op het volk dat niet zonder God verder wilde reizen door de woestijn. En als je niet vergeet dat iemand goed voor jou geweest is, dan lijkt je op de mannen die Rachab uit Jericho beschermden omdat Rachab hen eerder geholpen had.

Het thema van deze weken is 'Wijs me de weg'. Die vraag stel je aan iemand die jou verder kan helpen. De bijbelverhalen geven aanleiding om na te denken over de vraag wie dat zou kunnen zijn.

Ik hoop dat de verhalen weer veel inspirerende momenten opleveren!

Belangrijke data

Op 4 december brengen Sinterklaas en Pieten onze school een bezoek!

11 november: Schoolschaatsen voor groep 5 en 6

Met hartelijke groet, mede namens het team,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra