

## Nieuwsbrief november 2019

nummer 3

### Naschoolse activiteiten

Er zijn veel naschoolse activiteiten gaande. In klimhal Noardwand klimmen de kinderen van groep 7 en 8 naar grote hoogte!

Ook zijn een aantal kinderen van groep 7 en 8 bezig met bootcamp en boxing in de gymzaal aan de Swingmastate o.l.v. Shirley Ophof.

Nina Bouwman maakt muziek met kinderen van groep 5 en 6 en Hana Burešová maakt mooie kunstwerken met de kinderen van groep 3 en 4.

De kinderen van groep 1 en 2 dansen met Willy van Assen. Wat hebben ze een plezier met z'n allen! Door mee te doen aan verschillende activiteiten kunnen kinderen ontdekken waar hun talenten en interesses liggen.



### Afscheid

*Vrijdag 18 oktober heb ik afscheid genomen van de Dr. Algraschool. Het was een fijn afscheid van en met groep 3 en op het eind van de dag ook nog een erehaag van alle kinderen van de Algraschool. Wat ben ik verwend die dag. Alle kinderen bedankt voor de mooie momenten en het plezier dat we samen hebben gehad. Ouders bedankt voor het vertrouwen dat jullie mij hebben gegeven en voor de fijne samenwerking die er elk jaar weer was in al die 22 jaar die ik op de Algraschool heb gewerkt. Ik heb fijne jaren gehad op de Algraschool. Ik heb de kinderen altijd met veel plezier les gegeven. Ik ga het plezier met de kinderen, de contacten met jullie als ouders en met het team zeker missen. Het was fijn op de Algraschool te werken en de Algraschool zal na die 22 jaar een plekje in mijn hart houden. Als ik weer eens foto's bekijk van al die jaren, zullen er vele fijne momenten bovenkomen en kan ik weer even genieten van al die momenten. Ik ben nu gestart op de KWS. Transvaal. Het was een fijne start, al is alles natuurlijk weer even wennen. Maar ik weet zeker dat ik hier ook weer een fijne tijd tegemoet ga.*

*Ouders, kinderen en team van de Dr. Algraschool het ga jullie goed. Alle goeds voor in de toekomst en wie weet komen we elkaar nog eens tegen.*

*Hartelijke groet, Foekje Steringa*



*Beste ouders en lieve kinderen,*

*Na bijna 20 jaar neem ik per 1 december afscheid van de Dr. Algraschool. Ik kijk terug op een hele fijne en waardevolle periode.*

*Ik wil nu graag mijn horizon verbreden en heb de stap genomen om te gaan werken op SBO de Aquamarijn in Leeuwarden. Een nieuwe uitdaging waar ik ontzettend veel zin in heb!*

*Via deze weg wil ik jullie als ouders bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en natuurlijk de kinderen voor alle mooie, grappige en ontroerende momenten die ik met jullie mocht beleven.*

*Ik wens jullie en de school alle goeds toe.*

*Hartelijke groet,  
Anja Nagel*

De ouders kunnen juf Anja de hand schudden op woensdag 27 november na 14.00 uur.

De kinderen van groep 4 krijgen les op maandag, dinsdag en woensdag van juf Ytje Rinzema en op donderdag en vrijdag is juf Leandra Bos de leerkracht van groep 4.

In de week van 2 december is juf Leandra nog niet beschikbaar. Dan wordt een andere oplossing gezocht.

Anja, veel succes op de Aquamarijn. Je bent een leerkracht met oog en oor voor de kinderen, punctueel, zorgzaam en vriendelijk. Kwaliteiten die je goed van pas zullen komen op je nieuwe school.

Foekje, jij bent al enkele weken geleden succesvol begonnen op de Kon. Wilhelminaschool Transvaal. De kinderen van onze vereniging voor PCBO Leeuwarden e.o. mogen van jouw kwaliteiten blijven profiteren.

Anja en Foekje hartelijk dank voor jullie inzet voor de Algraschool in de afgelopen twintig jaar.

### **IKC ontwikkelingen**

Na de kerstvakantie start de BSO (buitenschoolse opvang) voor de groepen 1 t/m 4 in onze school. De BSO zal 'Goudvink' genoemd worden. De kinderen krijgen hun eigen ruimte en speelgoed in de speelleergroep. We hopen dat er veel kinderen gebruik gaan maken van de BSO.

### **Leerlingeraad**

De eerste vergadering van de leerlingeraad is op donderdag 28 november gepland. Er komen 2 kinderen uit de groepen 5 bij. We zijn heel benieuwd wie gekozen wordt. Tijdens de laatste vergadering van vorig schooljaar hebben de leerlingen besloten dat ze twee jaar in de leerlingeraad blijven, in plaats van een.

### **Belangrijke data**

Op 5 december brengen Sinterklaas en Pieten onze school een bezoek

Op 19 december vieren we kerstfeest in de Schakel. Informatie volgt.



### Ouderbrief van Kind op Maandag

'Wonder boven wonder' is het thema van Kind op Maandag in deze adventstijd. In de bijbelverhalen gebeurt het ene wonder na het andere. We beginnen deze periode met de profeet Jesaja, die schreef: 'Gras kan verdorren en bloemen kunnen verwelken, maar het woord van God blijft bestaan.' (Jesaja 40:8) Dat is een wonder. Maar het kan nog mooier: Honderden jaren nadat Jesaja dit schreef, werd iemand geboren die het woord van God opnieuw ging vertellen. Zijn naam was Johannes. Het was een wonder dat hij geboren werd. Maar het kon nóg mooier: Een engel ging naar Maria, een gewoon meisje uit Nazareth. Hij vertelde haar dat ze de moeder zou worden van Gods zoon. De Messias, die mensen een nieuwe toekomst zou geven. Het was een wonder, dat die engel aan Maria verscheen. Maar het kon nóg mooier: In het kerstverhaal zagen de herders een heel leger van engelen, die een hemels lied zongen. En het kon nóg mooier: In de stal zagen ze het kind Jezus, Gods eigen zoon die naar de wereld gekomen was.



Zo stapelen de wonderen zich op in de bijbel. Dat is bijzonder en het geeft ook hoop voor de toekomst. Want als de wonderen blijven gebeuren in de bijbelverhalen, kunnen ze ook in ons eigen leven doorbreken. Met de kinderen gaan we deze weken dan ook op zoek naar het wonder. Onze wereld kan soms wel wat wonderen gebruiken. Als je naar het jeugdjournaal kijkt, zie je mensen die het moeilijk hebben. Mensen die bang zijn of verdrietig. Kan er ook voor hen een wonder gebeuren? Kerst houdt de hoop levend dat straaltjes licht kunnen doorbreken in een donkere wereld. Dat er kleine en grotere wonderen kunnen gebeuren in de levens van mensen. Want de wonderen zijn de wereld nog niet uit!

### Gebedsgroep

Nog steeds wordt er elke twee weken gedankt en gebeden voor alle zaken rondom de school. We vinden het als ouders bijzonder om te bidden voor alle kinderen, de gezinnen, leerkrachten, leiding van de school, voor kinderen die eenzaam zijn of worden gepest en voor wijsheid voor de leerkrachten. We geloven dat God ons hoort en begaan is met ons! Ben je nieuwsgierig? Kom eens binnenlopen voor een bakje thee. We vinden het leuk om je te ontmoeten. Het maakt niet uit of je gewend bent om te bidden in een groep of dat het helemaal nieuw voor je is.

Je kunt ons vinden in het stage lokaal in de onderbouwunit (groepen 1 en 2) van 8:30 uur tot ongeveer 9:00 uur.

De komende data zijn: vrijdag 1, 15 en 29 november en vrijdag 13 december.



## Bijlagen

Van dbied op school

## *Verlanglijstje.....*

Het is weer tijd om een verlanglijstje te maken. En wat mag daar natuurlijk niet op ontbreken? Een boek!!

Hier enkele tips:



### **Waar is de luiaard? Een avontuurlijk zoek-en-vind-boek**

Luiaard Liza heeft in de jungle een reisgids gevonden, waarmee ze een reis rond de wereld uitstippelt voor zichzelf en haar negen luiaardvrienden. Ze bezoeken New York, Londen en Amsterdam maar ook Delhi, Suzhou en Rio de Janeiro. Kun je in alle drukte de tien vrienden vinden?

Prentenboek met kleurrijke, overvolle zoekplaten. Vanaf ca. 6 jaar.



### **Ufo alarm van Jozua Douglas**

President Pablo Fernando en zijn gezin krijgen als cadeau dubbelgangers. Ook wil een verre planeet hem als leider. Dan moet hij wel een ruimtereis maken. Maar Rosa vertrouwt het niet...

Vierdeel van de serie Costa Banana

Voorlezen vanaf ca. 8 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar.



### **Plankenkoorts van Matt Stanton**

Max denkt dat hij de grappigste jongen van de school is, maar bij de voorronde van de jaarlijkse talentenjacht lacht niemand. Heeft dat iets te maken met die vervelende clown? En dan is ineens de opa van Max verdwenen. Met veel zwart-wit striptekeningen. Vanaf ca. 9 jaar.

Makkelijk te lezen.

Leuk voor kinderen die ook van *Leven van een loser* en *Niek de Groot-boeken* houden.



**De reis met de vliegende leunstoel** van Jacques Vriens

Oma wordt door een jeugdvriend uitgenodigd om naar Tanzania te komen. Ze wil graag gaan, maar is bang om te vliegen. Joost en Eefie bedenken een plan. Vanaf ca. 9 jaar.

Los te lezen deel van de serie *De Bende Van de Korenwolf*

Makkelijk te lezen



**Dag of nacht?** van Anneriek van Heugten

Muisje Spik en rat Spek gaan op kamp in het bos. In het donker zien ze hele andere dieren dan overdag. Met strip, weetjes, spelopdrachten en getekende kleurenillustraties. AVI-niveau M4/E4. Makkelijk te lezen. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar.

En nu maar hopen dat je een mooi boek krijgt van Sinterklaas!

Hilde Brons, leesconsulente, dbieb op school

**Bijlage van buiten de school**

Santonsproject van 'De Schakel'

Met hartelijke groet, mede namens het team,  
Linda Verhaag en Johan Spoelstra