

Nieuwsbrief maart 2021

Nummer 9

Ouderbrief van Kind op Maandag

Beste ouders/verzorgers,

Het is de veertigdagentijd, de periode waarin we toelevan naar het paasfeest. Dat doen we met verhalen over Jezus en de mensen die hij tegenkomt. Het thema dat Kind op Maandag daarbij gekozen heeft is: Het wordt licht.

Er zijn in het leven heel veel dingen die je niet zeker kunt weten. Ook kinderen herkennen dat. Of je een toets goed gemaakt hebt, of een vakantie leuk wordt, maar ook of je zieke oma of opa weer beter wordt – je weet het niet altijd zeker. Toch zijn er ook dingen die we echt zeker kunnen weten. De bijbel vertelt daarover. En het eerste dat genoemd wordt, is het licht. In het verhaal van de schepping maakt God eerst het licht. En tot de dag van vandaag mogen wij erop vertrouwen, dat het elke dag weer licht zal worden. Nogal logisch, zou je kunnen zeggen.

Maar toch... Als er iets heel ergs gebeurt, kun je het gevoel hebben dat het donker is. Dan twijfel je misschien of het ooit weer licht wordt in je leven. Met Pasen vieren we dat dat toch altijd gebeurt, zelfs over de grenzen van de dood heen. Het kan nooit zo donker zijn dat het niet meer licht wordt. In de verhalen van deze periode horen we hoe Jezus licht brengt voor mensen die hij tegenkomt. Maar we horen ook hoe het donker wordt voor hemzelf, als hij gearresteerd wordt en later zelfs gekruisigd. Als Jezus sterft, wordt het helemaal donker in het land. Maar op de paasmorgen horen we toch hoe het licht uiteindelijk overwint.

Een goede veertigdagentijd gewenst, en alvast een mooi paasfeest!
De kinderen vieren op woensdag 31 maart paasfeest in hun eigen groep.

IKC-ontwikkelingen

Op 30 april wordt ons IKC Alexia geopend. De komende weken ontvangt u meer informatie hierover. Het vaste team voor ons IKC is vernieuwd. Naast de vertrouwde gezichten van Marian Bontekoe en Hedwig de Wit in de speelleergroep, is Rianne de Boer toegevoegd. Zij werkt zowel in de Speelleergroep als in de BSO. Hendrika Harkema werkt in de BSO; in een eerdere nieuwsbrief heeft zij zich voorgesteld.

Hallo allemaal,

Hierbij wil ik mijzelf even voorstellen.

Ik ben **Rianne de Boer**, ben 24 jaar en woon in Leeuwarden. Na de havo, heb ik de opleiding pedagogiek gedaan. Nadat ik mijn diploma heb behaald, ben ik al vrij snel bij Sinne kinderopvang gaan werken. Ik ben op een andere locatie op de BSO begonnen. Na het behalen van de benodigde cursussen, ben ik ook op de dagopvang en speelleergroep gaan werken. Naast het werken met kinderen, vind ik





het leuk om met de hond te wandelen. Daarnaast vind ik het leuk om te lezen, een film/serie te kijken of op een terrasje te zitten (wanneer dit weer kan natuurlijk)

Ik werk nu al een aantal maanden met veel plezier op BSO de Goudvink en sinds kort ook op de speelleergroep. Vanaf nu hoor ik bij het vaste team op het IKC Alexia. Jullie kunnen mij op maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag op de BSO en vrijdagochtend op de speelleergroep vinden.

Vriendelijke groeten,
Rianne de Boer

In groep 4/5B is **Talitha de Boer** begonnen aan haar LIO-stage, onder leiding van Carla de Vries.



Hallo!

Ik zal mij even voorstellen, want vanaf 2 maart ga ik mijn LIO doen in groep 4/5B.

Ik ben Talitha de Boer, 25 jaar en woonachtig in Leeuwarden.

Skeeleren is een grote hobby van mij. Wanneer het even kan trek ik ze aan en ga ik op pad. Naast het skeeleren hou ik ook erg van klimmen! Twee keer in de week ben ik te vinden in de klimhal van Leeuwarden (nu met de lock down kunnen we op de buitenmuur klimmen).

Naast de opleiding (deeltijd) en mijn hobby's werk ik als gastouder en pas ik 1 keer in de week op 5 ontzette leuke kinderen.

Nog niet zo lang geleden werkte ik ook nog als onderwijsassistent op de Caleidoscoop te Leeuwarden. Nu ik de LIO ben gestart ben ik hier mee

gestopt, zodat ik mij volledig op mijn LIO kan storten.

Ik heb ontzettend veel zin in mijn LIO in groep 4/5B! Hier zal ik op de maandag, dinsdag en woensdag te vinden zijn.

Groetjes, Talitha de Boer

Schooltijden voor de komende periode

Groep **1/2A** gaat uit **om 13.55 uur** en groep **1/2B en 1C om 14.00 uur**. De kinderen blijven op het plein totdat ze worden opgehaald.

Voor groep **3 t/m 8** geldt in de weken van **29 maart t/m 9 april**:

De groepen 4A, 7A en 8B gaan uit om 14.00 uur;

De groepen 4/5B, 5A en 6A gaan uit om 13.50 uur;

De groepen 3a, 6/7B en 8A gaan uit om 13.55 uur.

Van 12 april t/m 30 april geldt:

De groepen 4A, 7A en 8B gaan uit om 13.55 uur;

De groepen 4/5B, 5A en 6A gaan uit om 14.00 uur;

De groepen 3a, 6/7B en 8A gaan uit om 13.50 uur.



Kookstudio De Smikkelpot

Elke donderdag is een groep te vinden in de 'Smikkelpot'. Milan de Waal maakt elke week een heerlijk recept met een groep. Afgelopen donderdag was groep 8B aan de beurt. De kinderen maakten heerlijke maïssoep en serveerden dat voor zichzelf en voor de leerkrachten. Foto's en recepten delen we op Facebook en Instagram. Hieronder foto's van groep 8B.





MR aan het woord

Wie zijn wij?

Wij zijn een MR (medezeggenschapsraad), die graag wil weten wat er bij onze leerlingen en hun ouders/verzorgers leeft en daarom stellen wij onszelf graag even aan u voor, zodat U nog beter de mogelijkheid heeft om ons aan te spreken.

Of misschien hebt u altijd al zelf mee willen beslissen? Dat kan!

In verband met het aftreden van de huidige voorzitter, komt er een plaats in de MR vrij.

De MR bestaat momenteel uit:

- Inez de Jong (voorzitter, ouder)
- Sylvia Schuur (secretaris, ouder)
- Nynke de Jager (verzorgster)
- Alianne Dijk (leerkracht)
- Sabine Hettinga (leerkracht)
- Martine Hoeksma (leerkracht)

Wat is de MR?

Binnen alle scholen is het wettelijk verplicht om een MR te hebben. Hierin nemen ouders van leerlingen en leerkrachten plaats. In een MR wordt het beleid van een school gevormd en getoetst. De MR volgt dus het reilen en zeilen op school. De eindverantwoordelijk voor de gang van alle zaken op school ligt bij de directie.

Taken van de MR

De MR vertegenwoordigt alle ouders en al haar leerlingen van de Dr. Algraschool.

De MR praat in haar vergaderingen over verschillende uiteenlopende onderwerpen.

Voorbeelden hiervan zijn:

- schoolplan
- formatieplan
- begroting
- schoolgids
- plannen betreffende organisatie van onderwijs
- PR- en communicatiebeleid

De bevoegdheden van de MR zijn vastgesteld in de WMS (Wet op de Medezeggenschapsraad Onderwijs). De MR heeft over bepaalde onderwerpen adviesrecht en over andere onderwerpen instemmingsrecht. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar.

De MR is op zoek naar jou!

Voor iedere ouder bestaat de mogelijkheid om naar deelnemers van de MR te stappen of te mailen (MRalgraschool@pcboleewarden.nl) en zijn/haar vragen over welk onderwerp dan ook kenbaar te maken. Via dit emailadres kan je je ook aanmelden als je graag de MR wilt komen versterken.



Laat je horen!

Wil jij ook bij de MR? Laat het ons weten! Jouw mening is voor ons belangrijk!
Twijfel je nog of heb je andere vragen en/of opmerkingen? Laat het ons ook weten!

Inez de Jong
voorzitter MR

Studiedag

Op donderdag 1 april is een studiedag voor het team die helemaal digitaal zal plaats vinden. De kinderen zijn dan vrij.

Pasen

Op Goede Vrijdag 2 april en Paasmaandag 5 april hebben we paasvakantie. We wensen u hele fijne dagen toe!



Werk van groep 5A

Nieuws van buiten de school

POSTERS VOOR SPECIALE ACTIE IN LEEUWARDEN E.O.

Onze school doet mee aan de actie 'spoor van liefde voor Leeuwarden'. Het doel is om zoveel mogelijk posters zichtbaar op te hangen in de week van 29 maart en daarmee een spoor van liefde te maken voor en door Leeuwarden en omstreken. Dat maakt een ommetje door de wijk extra speciaal.

Hoe werkt het?

Op de poster staat een groot wit hart. In dat hart beeld je uit waarvoor jij je hart laat spreken. Bijvoorbeeld iets dat je heel blij of juist verdrietig of boos maakt. Je mag tekenen, schrijven, schilderen, haken of bijvoorbeeld een krantenartikel opplakken dat je raakt. Iedereen die dat wil, kan de 'laat je hart spreken' poster afmaken en ophangen. Alle posters samen vormen een spoor van liefde in de wijken en dorpen in en om Leeuwarden. Een beetje zoals de berenspeurtocht van een tijdje geleden. **In de bijlage treft u de poster. Maandag liggen op school ook posters die de kinderen mee mogen nemen.**

Doe ook mee

Zorgen jullie voor een mooie zichtbare plek thuis? En denk je nu: ik weet nog wel een plek waar zo'n poster kan hangen? Vraag er dan gerust een aan op bit.ly/spoorvanliefde.

Samen laten we een spoor van liefde ontstaan in Leeuwarden e.o. Dat is hard nodig in deze tijd waarin we letterlijk op grotere afstand van elkaar staan. Op naar veel liefde voor en door Leeuwarden!

Met hartelijke groet, mede namens het team, Johan Spoelstra en Linda Verhaag