

Nieuwsbrief februari 2020

nummer 6

IKC-ontwikkeling

Het team van de Algraschool is uitgebreid met 3 nieuwe mensen. Naast de vertrouwde gezichten van Marian Bontekoe en Hedwig de Wit van de speelleergroep, zijn Minke Fokkens, Jelmer Helmhout en Ilona van der Meer in ons IKC gekomen om de BSO te bemensen. Minke werkt ook in de speelleergroep.

Even voorstellen

Hallo ouders en verzorgers,

Graag stel ik mij aan jullie voor.

Mijn naam is Minke, sinds een aantal maanden wonende met mijn gezin in Feanwalden en begin oktober vorig jaar in dienst gekomen bij Sinne kinderopvang als Pedagogisch Specialist.

Ik ben werkzaam op zowel de Speelleergroep als op de BSO binnen de Dr. Algraschool.

Samen met mijn collega's wil ik er elke dag een mooie, leerzame en gezellige dag van maken, voor zowel de kindjes als voor ons als medewerkers!



Kom gerust eens binnenwandelen voor een praatje of een groet...

Ook als u vragen heeft bent u altijd van harte welkom!

Met een vriendelijke groet, Minke Fokkens

Beste ouders/verzorgers,



Mijn naam is Jelmer en sinds 6 januari 2020 ben ik werkzaam op de BSO binnen de Dr. Algraschool.

Op de BSO probeer ik met mijn gevarieerde activiteiten veel in te zetten op sport en spel. Dit kan zowel buiten als in het speellokaal zijn. In de aankomende tijd zal de BSO steeds meer vorm krijgen, samen met mijn collega's waar ik erg veel zin in heb!

Komt u een keertje kijken?

Een sportieve groet,
Jelmer Helmholt



Hallo ouders en verzorgers,

Ik wil mij even voorstellen....

Mijn naam is Ilona, ik woon in mijn eigen huisje in Leeuwarden. Voor wat betreft mijn vrijetijdsbesteding vind ik het leuk om mijn huisje gezellig te maken en zodoende verandert het steeds, lekker uiteten met familie en vrienden en op zijn tijd gezellig een weekendje weg. Ook kun je mij in de sportschool vinden.

Een stukje over het werk... Ik ben al meer dan 20 jaar in dienst van Sinne Kinderopvang. Met veel plezier ga ik elke dag naar mijn werk. Ik werk op de VSO, BSO en Dagopvang. Sinds 2 jaar zit ik in de werkgroep voeding. Van daaruit heb ik een training gedaan en mag ik mij nu Coach Gezonde Kinderopvang noemen. Dit geeft hele nieuwe uitdagingen binnen het werk. Maar een uitdaging ga ik niet uit de weg.

Ook een uitdaging is onze nieuwe BSO. We zetten ons als team hier voor de volle 100 % voor in om er een groot succes van te maken.

Heeft u nog vragen. Stap gerust bij ons binnen!
Met vriendelijke groet, Ilona van der Meer



Leerlingenraad

Verslag van de Leerlingenraad op 28 februari. Tijdens deze leerlingenraad hebben we het weer over van alles gehad. Dit zijn de dingen!

Pleinzaken:

- Kuil op het voetbalveld waar water in blijft staan en een hoek waar het afloopt. Is hier iets aan te doen?
- Is het een idee om kunstgras te krijgen i.p.v. stenen?
- Meer geld besteden aan buiten speelgoed. De leerlingeraad gaat iets uitkiezen.
- De kinderen zouden graag een hoger hek tussen dr. Algraschool school en De Sprong willen
- Paaltjes i.p.v. goals op het voetbalveld
- Niet tegen de goaltjes aan leunen
- Er wat van zeggen als je ziet dat iets niet mag
- Duidelijkere afspraken op het plein

Hoe kunnen we kinderen beter laten bewegen?

Is het een idee om een soort loopparcours op het plein te maken? Kunnen we hiervoor ouders vragen?

Sponsorloop:

Op 27 maart 'Wandelen we voor Water'. Zullen we kinderen vragen om deze dag water te drinken i.p.v. limonade? De leerlingeraad wil dit wel als advies niet verplichtend.

Notulen gemaakt met behulp van Noa Rotsma.



Geen honden op het schoolplein

We willen u vragen om de honden niet mee te nemen op het plein. Hoe lief uw hond ook is, er zijn altijd kinderen die bang zijn voor uw trouwe viervoeter. Laten we afspreken dat uw hond buiten het hek blijft.

Ouderbrief van Kind op Maandag

Beste ouders/verzorgers,

Elke ochtend is een klein wondertje. Want hoe donker de nacht ook geweest is, toch komt de zon weer op voor een nieuw begin. In deze weken zingen we een lied waarin dat als volgt verwoord wordt:



*De zon komt op en geeft ons licht,
zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht
komt altijd weer een nieuwe dag.*

Met Pasen horen we het verhaal van de dood van Jezus. Midden op de dag werd het donker in het hele land, en het leek voor de vrienden van Jezus alsof het nooit meer licht zou worden. Maar op de derde dag gebeurde het wonder: De steen voor het graf werd weggerold. Zo liet God zien dat Hij altijd een nieuw begin maakt, zelfs na de donkerste nacht.

We gaan op weg naar Pasen met het thema 'Wakker worden!' De verhalen uit de Bijbel schudden mensen wakker. Ze laten zien hoe mooi en hoopvol het leven kan zijn. In de verhalen gebeuren ook nare en verdrietige dingen. Het lijkt haast wel een nachtmerrie. Maar de Bijbel vertelt dat een nachtmerrie nooit het laatste woord heeft. God maakt mensen wakker, zoals Hij ook Jezus wakker riep op de derde dag.

Belangrijke data:

25 maart: Open Huis van 14.00 – 14.30 uur om alles van de projectweek 'Voeding & Beweging' te laten zien.

27 maart: Sponsorloop 'Wandelen voor water'

Nieuws van buiten de school:

Adje Orkest

Foto Koch: nog een paar dagen een gratis groepsfoto scoren

Met hartelijke groet, mede namens het team,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra