

Nieuwsbrief augustus 2020

Nummer 2

Wat hebben we een fijne eerste week gehad in een vernieuwd schoolgebouw! Op Facebook staat een filmpje van de binnenkant van de school. Via de website kunt u op ons Facebookpagina komen, via de knop 'social media'. Gelukkig is iedereen gezond gestart. Nu het Coronavirus weer de kop op steekt, zijn we extra alert. We vragen u de RIVM-maatregelen ter harte te nemen.

Personele zaken



Juf Annarein en haar man zijn op dinsdag 11 augustus verblijd met een zoontje met de mooie naam: Almer Felipe Jan. Een broertje voor Marte en Riemer! Het gaat goed met moeder en zoon.

Vanaf deze plaats willen we hen van harte feliciteren met de geboorte van Almer en wensen hen veel geluk toe.

Juf Neeltje is komende week voor het laatst op school om daarna te genieten van haar zwangerschapsverlof.

Naschoolse activiteiten

Zoals al eerder geschreven, proberen we de naschoolse activiteiten zo veel mogelijk in te halen.

Als u uw kinderen vorig schooljaar hebt aangemeld, dan hoeft dit niet weer. De docenten hebben de lijsten met opgaven nog.

Voor de kinderen van groep 4 en 5:

Dat betekent voor **Sport & spel** dat de kinderen van de **huidige groepen 4 en 5**, die zich vorig schooljaar hebben opgegeven hebben bij Shirley van Houten (sportschool FunMovesGym) hier naar toe kunnen gaan op

maandag 7, 14, 21, 28 september en 5 oktober,

van 14.30 – 15.30 uur

in de zaal aan de Swingmastate 1.

Het gaat om de combinatie **Boxing/Bootcamp**.

Mocht u uw kind nog op willen geven, dan kan dat via funmovesgym@gmail.com



De kinderen van groep 1, 2 en 3 krijgen later een uitnodiging om mee te doen in oktober.

Tevens kunnen de **klimlessen in NOARDWAND**, de klimhal van Mountain Network hervat worden.

De kinderen die zich opgegeven hebben, kunnen **komende week** gaan klimmen.

De groep die op **dinsdag** klimt, wordt verwacht op **25 augustus, 1 september, 8 september en 15 september**.

De groep die **donderdag** klimt, wordt verwacht op **27 augustus, 3, 10 en 17 september**,

14.30 – 15.30 uur

Mountain Network NOARDWAND,

Fiswerderweg 3

8917 EW Leeuwarden

Mochten er nog kinderen willen klimmen, dan graag opgeven via l.verhaag@pcboleeuwarden.nl

De kinderen van groep 1, 2 en 3 krijgen later een uitnodiging om zich op te geven.



Voor de kinderen van groep 8:

De lessen beeldende vorming gaan door op

Dinsdag 1, 8, 15, 22 en 29 september.

Van **14.15 – 15.30 uur** op school.

De kinderen verzamelen zich in het Trefpunt.

Graag een oud T-shirt of schort meegeven.

Er is nog plaats! Als er kinderen zijn die zich nog op willen geven, dan kan dat bij Hana Burešová: hanaburesova@hotmail.com

De groepen 6 en 7 kunnen zich opgeven voor 6 lessen beeldende vorming **op woensdag 2, 9, 16, 23, 30 september en 7 oktober, van 14.15 – 15.30 uur** op school. Hierover volgt een aparte mail.

Opgave voor kan dat bij Hana Burešová:

hanaburesova@hotmail.com

Willy van Assen geeft **danslessen** tijdens gymnastieklessen.

Voor de **muzieklessen** proberen we nog een docent te vinden.





Ouderbrief van Kind Op Maandag

Het nieuwe schooljaar is begonnen! Na het onverwachte verloop van het afgelopen schooljaar hopen we dat het komende schooljaar meer zal zijn zoals we gewend zijn. We beginnen dit schooljaar met verhalen uit het boek Exodus. Het volk Israël leeft in slavernij in Egypte, waar ze hard moeten werken voor de farao. Zo heeft God hun leven niet bedoeld; daarom krijgt Mozes de opdracht om het volk uit Egypte te leiden. Mozes twijfelt of hij wel de geschikte man is om dat te doen, maar uiteindelijk gaat hij toch, samen met zijn broer Aäron, naar de farao. Als die niet wil luisteren, komen er tien verschrikkelijke plagen in Egypte. Uiteindelijk beseft de farao dat hij de God van Israël niet kan weerstaan en het volk kan vertrekken. In de woestijn blijkt dat de weg naar de vrijheid nog lang en moeilijk is. Steeds opnieuw helpt de Heer zijn volk verder op hun weg.

Het thema van deze periode is 'Vrij!'. Iedereen wil graag vrij zijn, maar wat is vrijheid eigenlijk? Betekent vrijheid dat je alles maar kan doen waar je zin in hebt? Hoe kan vrijheid goed en prettig zijn, niet alleen voor jou maar ook voor anderen? In de woestijn ontdekt Israël hoe je zuinig kunt zijn op de vrijheid. Het is een zoektocht die ook voor ons steeds opnieuw van betekenis kan zijn.

Ik hoop dat de kinderen weer veel mooie, inspirerende momenten hebben met deze verhalen!

Met hartelijke groet, mede namens het team, Johan Spoelstra en Linda Verhaag

