

Nieuwsbrief oktober 2017

nummer 2

Beste lezer

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar met belangrijke wetenswaardigheden en nieuws vanuit de school. Een speciaal welkom aan de nieuwe ouders die de nieuwsbrief voor het eerst ontvangen. Daarnaast ontvangt u regelmatig berichten via ParnaSsys van de directie en de leerkrachten. De komende maanden proberen we Parro uit. Parro is een app waarmee gemakkelijk groepsapps verstuurd kunnen worden, zonder dat uw mobiele nummer te zien is. Hierover heeft u informatie ontvangen op de avond in september. Na twee maanden bekijken we of Parro geschikt is voor onze school.

Al weer 7 weken ben ik werkzaam op de Algraschool en het voelt al heel vertrouwd. Wat mij opvalt is dat het team uit zeer betrokken leerkrachten bestaat, die het beste voor onze kind(eren) wil! Het pedagogisch klimaat in de groepen vind ik goed en ook de ouderbetrokkenheid. Wat mooi is aan onze school, is dat we veel activiteiten op gebied van cultuur, muziek en sport doen. Gelukkig zie ik kansen genoeg voor ontwikkeling van de school, een uitdaging die we met het hele team aangaan!

Linda Verhaag

Thema van Kind op Maandag

'Is het erg?'

Voor elk kind gebeuren er elke dag leuke dingen en minder leuke dingen. Je bent lekker aan het spelen, je doet dingen die je leuk vindt... maar soms gaat het ook even mis en dan loop je te balen. Is dat erg? Of hoort het er gewoon bij?

In Kind op Maandag worden deze periode verhalen verteld over Jozef. Er gebeurt van alles in zijn familie en in zijn leven. In zijn dromen buigen zijn broers voor hem, in de werkelijkheid gooien ze hem in een put. Jozef wordt als slaaf verkocht naar Egypte, maar doet het als slaaf erg goed. Later komt hij in de gevangenis terecht, nog weer later wordt hij onderkoning van Egypte. Zo zit zijn leven vol bergen en dalen, vol hoogte- en dieptepunten. Jozef zelf ziet in alles wat er gebeurt niet alleen geluk of tegenslag; hij gelooft dat God ermee te maken heeft, dat God steeds bij hem is. Daardoor komen de dingen in een ander perspectief te staan.

In een groep op school gebeuren elke dag dingen die ook in deze verhalen een rol spelen: jaloezie en ruzie, pijn, maar ook momenten waarop je elkaar te hulp schiet en dingen goed kunt maken. En gelukkig kan er





op school ook af en toe gedroomd worden. Misschien kunnen de verhalen en uitwerkingen van deze periode daar een beetje bij helpen!

Lancering van de app

Afgelopen woensdag hebben kinderen van groep 8 hun app: 'De cultuurbarbaren' gelanceerd. In de raadszaal vond dit plaats. Er werd een filmpje vertoond waarin de kinderburgermeester opgesloten zat in de kerker. Gelukkig wisten de kinderen haar te bevrijden. De app is bedacht door de kinderen en is zeer professioneel. Via de Appstore of Playstore is de app te downloaden. Het is echt de moeite waard!



Even voorstellen

In verschillende groepen zijn stagiaires actief. Zij stellen zich aan u voor.



Hoi! Mijn naam is **Marrit Veenstra**, ik ben 20 jaar en woon in Leeuwarden. Ik ben studente aan de PABO op Stenden hogeschool en zit nu in het tweede leerjaar. Voordat ik begon aan deze opleiding, heb ik de opleiding onderwijsassistent op het MBO afgerond. Dit jaar mag ik het eerste halfjaar stage lopen in groep 1/2a bij juf Elskelien en juf Yvonne. Het tweede halfjaar kom ik in groep 6 stage lopen. Ik kom elke week op dinsdag en woensdag. Ik kijk erg uit naar het komende jaar!

Met vriendelijke groet, Marrit Veenstra



Hallo allemaal, Ik ben **Berber Veenstra**, ik ben 22 jaar en woon in Leeuwarden. Op dit moment studeer ik Pabo op Stenden hogeschool in Leeuwarden. Ik zit momenteel in mijn tweede jaar. Ik zal aankomend jaar stage gaan lopen op de Algraschool, waar ik erg veel zin in heb. Het eerste half jaar zal ik in groep 3A stage gaan lopen en het tweede half jaar in groep 7 of 8. Er zal nog moeten worden besloten welke groep het gaat worden. Jullie zullen mij op dinsdag en woensdag zien op school. Ook zal ik 4 keer in het jaar een hele week stage lopen.



Ik zal jullie nog even wat meer over mijzelf vertellen. Ik woon momenteel nog bij mijn ouders maar ben op het moment wel opzoek naar een woning samen met mijn vriend. Mijn hobby's zijn handballen, met vriendinnen afspreken en het omgaan met kinderen. Ik heb naast mijn studie een bijbaan als schoonmaakster. Ik hoop een hele leuke tijd tegemoet te gaan op de Algraschool, maar dat gaat vast en zeker lukken.

Met vriendelijke groet, Berber Veenstra



Hallo allemaal, Ik ben **Floor Propsma**, 18 jaar en woon in Leeuwarden. Ik doe de opleiding Onderwijsassistent aan de Friese Poort. Dit schooljaar loop ik stage in groep 3b.

Op de zaterdag werk ik bij de Audi garage Bourguignon als gastvrouw/receptioniste.

Mijn hobby's zijn: skiën en zeilen. Ook ben ik in de zomer werkzaam bij zeilschool Propsma. Ik geef daar zeilles.

Ik heb erg veel zin in mijn laatste schooljaar en in deze stage.

Met vriendelijke groet, Floor Propsma

Ik ben **Daniek van Dorresteijn** en 19 jaar oud! Ik kom oorspronkelijk uit het dorpje Blaricum. Vorig jaar ben ik naar Leeuwarden toe verhuisd en nu ben ik begonnen aan een leuke nieuwe studie, als eerstejaars op de pabo op Stenden. Als ik mezelf zou moeten omschrijven in een paar woorden dan zou ik zeggen dat ik een enthousiaste en harde werker ben. Ik vind het heerlijk om met kinderen te werken, daarom denk ik dat de Pabo goed bij mij past! Toen ik nog thuis woonde heb ik bij een paardenhandelaar gewerkt terwijl ik de Havo succesvol afgeronde. Bij de paardenhandelaar heb ik ruim 2 jaar gewerkt. Ik trainde en verzorgde de paarden en ik gaf ook het dochttertje van mijn baas paardrijles. Mijn hobby's zijn tekenen, sporten en gezellig met mijn vriendinnen op een terrasje zitten.





Ik vind het heel erg leuk om mijn eerste stage op de Dr. Algraschool te mogen lopen en heb het ook heel erg naar mijn zin in groep 1 en 2.
Met vriendelijke groet, Daniek van Dorresteijn



Hallo! Ik ben **Erik Terpstra** en ben 3^e-jaarsstudent aan de Pabo. Ik kom uit het kleine maar fijne Menaldum. Ik ben 20 jaar oud en loop dit jaar stage in groep 6/7b op de Algraschool. Mijn hobby's of beter gezegd hobby is voornamelijk voetbal. Ik speel zelf in het eerste elftal van Foarút (de plaatselijke voetbalclub). Daarnaast ben ik nog actief met wat dingen rondom de club. U zult me vast wel eens tegenkomen op school. Tot ziens!
Met vriendelijke groet, Erik Terpstra

Creatieve activiteit

Dit schooljaar willen we met alle groepen een gezamenlijk kunstwerk maken voor de entree van onze school. Cultuurcoördinator Berber Nicolay leert de leerkrachten de techniek aan, die we later aan alle kinderen leren. We hebben hiervoor noppenfolie (bubbeltjesplastic) nodig. Dit vindt u als verpakkingsmateriaal bij pakketjes. Spaart u met ons mee? U kunt de folie bij de leerkracht van uw kind inleveren.

Schoolontbijt en allergie

Op vrijdag 10 november is er weer een nationaal schoolontbijt. We willen graag dat dit voor alle kinderen een feest is. En het moet voor iedereen feestelijk zijn, ook voor kinderen met een allergie.

De veiligheid van kinderen met een allergie moet gewaarborgd zijn en blijven!
Ouders en leerkrachten trekken daar gezamenlijk in op.

Een belangrijk uitgangspunt is en blijft: de kinderen met een allergie zijn in beeld op school; via de juf en ook bij alle andere collega's.

Voor ouders is het belangrijk om dit te melden bij de juf/meester.

De ouders houden zelf de regie en weten wat hun kind met allergie die morgen wel of niet mag eten. Dat kan via een zelf meegenomen ontbijt of via toezicht van ouders op school zelf. Zo houden we het feestelijk en veilig voor iedereen.



Ouderbijdrage

Hierbij wil ik de oproep voor de ouderbijdrage opnieuw onder de aandacht brengen van de ouders die deze tot op heden nog niet hebben voldaan.

Ongetwijfeld is dat aan uw aandacht ontsnapt.

Zonder deze bijdrage kunnen wij attenties, traktaties en activiteiten niet blijven verzorgen zoals u van ons gewend bent.

De bijdrage is gelijk gehouden aan de afgelopen jaren en bedraagt:

voor 1 kind	€ 21,--
voor 2 kinderen	€ 30,--
voor 3 kinderen of meer	€ 35,--

Wij vragen u nogmaals vriendelijk uw ouderbijdrage over te maken op **NL95 RABO 0128 3871 57** ten name van Ouderraad dr. Algraschool.

Voor de administratieve verwerking vragen wij u de naam én groep van uw kind(eren) te vermelden als betalingskenmerk.

Schoolfruit

In november starten wij weer met de EU Schoolfruit leveringen bij ons op school. Wij hebben er veel zin in en hopen dat we dit jaar een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een gezond voedingspatroon bij kinderen.

We doen ons uiterste best om een lekker, vers en gevarieerd aanbod groente en fruit te leveren. We doen er alles aan om de kinderen wat te vertellen over de herkomst van het product en om samen met hen te onderzoeken hoe lekker en gezond groente en fruit eigenlijk is! We zorgen voor verrassende producten zoals de pomelo en de rettich zodat kinderen ook nieuwe producten en smaken kunnen ontdekken. U krijgt bericht wanneer het 'schoolfruit' start.

Binnenkomen in de bovenbouw en middenbouw

Kinderen van de bovenbouw (groepen 4 t/m 8) gaan voor schooltijd zelf naar binnen. Dat kan vanaf 10 voor half negen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd op school is, zodat we allemaal op tijd kunnen beginnen. Als u iets wilt bespreken met de juf of meester, wilt u dan een afspraak maken?

Herfstvakantie

Van maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober hebben we herfstvakantie. We ontmoeten elkaar weer op maandag 30 oktober. Een fijn vakantie gewenst!



Belangrijke data

7 november	Open dag van 8.30 – 17.30 uur
10 november	Nationaal schoolontbijt
14 november	Studiedag, alle kinderen zijn deze dag vrij.
19 november	Schoolkerkdienst door groep 3, 4 en 5
20 november	MR vergadering

Bijlagen

- Sociaal wijkteam Noordoost, uitnodiging voor dinsdag 21 november
- Persbericht vakantie voetbal

Nieuws van buiten de school

• Vakantiebijbelclub

Hallo jongens en meisjes, het is weer zover.... In de Herfstvakantie is er weer de vakantiebijbelclub in de Dr. Algraschool.

Zit je op de basisschool, kom dan op 23, 24 en 25 oktober van 9.30 tot 11.30 uur gezellig met ons mee feesten. Met o.a. Bijbelverhaal, leuke knutsels en ook weer het "super toneelstuk". Je krijgt drinken en wat lekkers. Neem vooral vriendjes en vriendinnetjes mee, en woensdagavond mogen de papa's, mama's, opa's en oma's komen kijken wat je allemaal gedaan hebt.

Vr.gr. Carina de Block, namens het bestuur vakantiebijbelclub

• Instituut Noord

Beste ouders,

Na de herfstvakantie start op onze school een typecursus voor groep 6, 7 en 8 welke georganiseerd wordt door Instituut Noord. De cursus bestaat uit 8 lessen en aansluitend is het examen. De lessen worden één keer in de 14 dagen op maandag gehouden en duren 75 minuten. De kosten zijn € 199,- inclusief lesmateriaal en examenkosten.

De eerste les is op maandag 6 november gelijk na schooltijd. Er zijn al een aantal aanmeldingen, maar er kunnen nog kinderen bij. U kunt uw kind(eren) dus nog opgeven. Kijk voor meer informatie op www.instituutnoord.nl of bel naar 0513-412021. Op deze website is ook het aanmeldformulier te vinden.

Typen is het schrijven van de toekomst.

Zit jij in groep 6, 7 of 8? Leer dan supersnel typen.

Waarom?



- handig bij het maken van je spreekbeurt, presentatie of werkstuk
- goede voorbereiding op de middelbare school!

Hoe?

- samen op typeles bij jou op school
- waar je type-juf je helpt met nieuwe letters en andere oefeningen
- met oefeningen thuis in een speciaal type-programma
- waar je thuis ook je type-juf om hulp kunt vragen

Meer weten?

Kijk op <http://www.instituutnoord.nl/toetsenbordvaardigheid/klassikaal>

Herfstvakantie

Van maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober hebben we herfstvakantie. We ontmoeten elkaar weer op maandag 30 oktober.

Met hartelijk groet, namens het team,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra



Een fijne vakantie gewenst!